

Kort reisverslag 28 januari t/m 7 februari 2019

In principe zou Pieter alleen gaan i.v.m. zijn werk voor de mortuaria in Kampala en Masaka, maar omdat we veel nieuwe sponsorkinderen hebben, besloten we dat ik mee zou gaan om alvast een 25 tal kinderen te bezoeken. Daarna zullen we samen in Entebbe nog een paar dagen vakantie vieren.

Na een voorspoedige vlucht en werkzaamheden in Kampala en Masaka vertrokken we vrijdagmorgen 1 februari met Anthony naar Lwengo.

Op de weg naar Lwengo kwamen we langs het in aanbouw zijnde Health Centre. Ze zijn daar al een flink stuk mee opgeschoten en we hebben natuurlijk de tijd genomen om dit van alle kanten te bekijken, te filmen en te fotograferen.

Voor ons is het een nieuwe uitdaging om geld bij elkaar te sprokkelen voor de inrichting van het Health Centre.



In Kampala hadden we de schooltruien die klaar waren opgepikt en die hebben we na aankomst eerst op school uitgedeeld. Een geweldig succes! De truien zijn ook heel erg mooi geworden met het logo van Lwerudeso op de borst en Lwengo Kids Foundation op de mouw. Het zijn truien om trots op te zijn!

Dank lieve sponsors voor jullie bijdrage in deze actie!



Daarna hebben we een aantal kinderen thuis bezocht. Het was erg warm en om bij Ian te komen moesten we een behoorlijk eind lopen over smalle padjes in de brandende zon, zodat we totaal door gezweeten en met het zweet in onze ogen, bij zijn moeder aankwamen.



Het mooiste was, dat Ian zijn nieuwe trui gekregen had en ondanks de hitte, absoluut niet van plan was die uit te trekken!

Achter het huis van Anthony worden de varkenshokken gerealiseerd. Ze zijn bijna klaar en Anthony is al op zoek naar de goeie varkens om mee te gaan fokken.



De uitwerpselen van de dieren lopen naast het gebouw via een goot naar een grote put achter het gebouw. Daar zal de ammoniak er uit verdampen en zo ontstaat mest, die dan weer gebruikt kan worden voor de groentetuin waar groenten verbouwd gaan worden voor de school.



Ook brengen we een bezoek aan St. Joseph Mary's Secondary School in Mbirizi. De school waar onze twee sponsorkinderen Mike en Jamadah vanaf februari naar toe gaan. De school is gesitueerd op een goed onderhouden, parkachtig terrein.

We maken kennis met de directeur en als we in april voor de kinderreis in Uganda zijn, mogen we de twee jongens rustig opzoeken op hun nieuwe school. Erg leuk om ook met hem kennis te hebben gemaakt. Hij heeft ook goed contact met Anthony.



Aan het begin van de zaterdagavond keren we na twee dagen hard werken terug naar Masaka. De zondag gebruiken we om alle informatie weer in de goede dossiers te krijgen en hebben we nog een paar afspraken staan voor wat betreft Pieter z'n werk in Uganda.

Maandag rijden we terug naar Entebbe, om daar nog even een paar dagen te genieten van het mooie weer en het Victoriameer.

Helaas moeten we onze reis eerder afbreken dan gepland. Op dinsdagmiddag belt onze oudste dochter dat het niet zo goed gaat met Pieter z'n vader en nog geen kwartier later belt ze met de mededeling dat opa is overleden. We gaan als een speer proberen om te boeken en gelukkig werken zowel het hotel als de KLM geweldig mee en zitten we nog dezelfde avond in het vliegtuig op weg naar huis.

Het is ook daarom dat mijn verslaglegging wat later dan normaal op uw digitale mat is gevallen.

Eind april gaan wij weer naar Uganda om deze keer alle kinderen op school te bezoeken en een aantal nieuwe sponsorkinderen thuis. U mag dan weer de gebruikelijke kaart of brief meegeven, maar daarover later meer.

Tot zover ons verslag.

Marga Streefkerk